

1980 - Översvämningen 1916



Foto: Valfrid Wahlqvist Kyrkvallen



Kyrkvallen vid Torsångs kyrka under högsta floden, 16-17 maj 1916. Vattnet nådde fram till kyrkogårdsmuren. På tisdagsaftonen, då portarna öppnats, kunde man se en hel mängd båtar och ekstockar i vattnet över kyrkovallen. I båten sitter några karlar, av vilka en synes vara C.J. Lindström, längre upp står Brander och håller med åran ekan stilla mot strömmen, ty det blev slutligen stark ström över kyrkovallen. (Till John Thelin från föräldrarna)



Torsångs skola (sedd från älven)



Här synes skolhuset under vårfloden 1916. Vyen tagen aftonen den 15 maj. Vattnet 1 dm högre den 16:e på e m. Cirka 1 dm högt vatten i skolsalen, ännu djupare i Branders rum. Skoltrappan har flytit upp men av brovaktaren Nyman fastslagits med kettingar. Planket i nedre hörnet översvämmat. Mannen i ekan är brevbäraren Pettersson. På flotten utanför Branders dörr sitter Pajo och är ledsen. (Till John Thelin från föräldrarna)



Cafeet

Godtemplarlokalen



Klockargården



Cafeet



Flottbron över Dalälven



Kyrkvallen



Bevara bilden!

Det finns många sätt att värna om sin hembygd, dess miljö och traditioner. Man kan aktivt ta del i gemensamma samlingar vid årets stora fester. Man kan för barn och barnbarn berätta om äldre seder och bruk och skapa respekt och förståelse för förfädernas liv och verk. Man kan aktivt ta del i föreningens eller kommunens verksamhet och bevaka sin hembygds intressen. Man kan bevara och vårda äldre föremål och redskap som hörde hemma i förfädernas helg och vardag. På så sätt har alla våra Hembygdsgrupper kommit till.

Den tid vi själva lever i kännetecknas av samhällets allt snabbare förändring. Den Kultur vi tror oss leva i håller redan på att försvinna. Innan vi själva vet om det har gamla odlingar fått växa igen, nya vägar och broar har anlagts, nya bostadsområden vuxit upp. Nya klädmoden och tekniska hjälpmedel gör att vårt liv omärkligt kan få en annan utformning än de materiella förutsättningar som finns idag. Idag blir snart igår.

Som en del av Torsångs Hembygdsförenings verksamhet ligger ett intresse att insamla och bevara filmer och fotografier. Detta årsblad vill vara ett uttryck till medlemmarna att till föreningens arkiv skänka eller för kopiering låna ut fotografier och bilder av sådant som var vanligare förr än nu, men också av aktuella företeelser som ni anar blir ovanligare i framtiden. Det kan röra sig om själva miljön, bostadsområden, enskilda byggnader och deras inredning och användning. Det kan också gälla olika aspekter på näringslivet, industri, hantverk, slöjd, transport och kommunikationer, lantbruk, jakt och fiske, husliga sysslor och alla slags yrken. Men också fritiden kan ge många uppslag. Det hör ju bl a livets och årets högtider och alla slags lekar och nöjesliv. Bilderna blir särskilt värdefulla om till dem bifogas skriftliga uppgifter om namn på personer, tid, beskrivning och uppgift om fotograf.

Som exempel på värdefulla bilder från vår hembygd återges här några fotografier från översvämningen i samband med vårfloden 1916.

Ur verksamhetsberättelsen för år 1979

Styrelsen har bestått av: Thorild Ahlund, ordförande och kassör, Per Andersson, vice ordförande, Tore Nilsson sekreterare, Tage Pettersson, intendent, Rut Andersson, stugvärdinna, Lars Sundberg och Pär Larsson.

Medlemsantalet har under året ökat med 94 och utgör 574. I förhållande till bygdens invånarantalet utgör detta en mycket god anslutning. Styrelsen har varit samlad till 5 sammanträden samt ett antal arbetskvällar för underhåll och skötsel av Hembygdsgården.

Traditionsenligt har under 1979 föreningen arrangerat Valborgsmässofirande med brasa, vortäl, körsång och fyrverkeri. Tillsammans med Torsångs Idrottsförening svarade föreningen för bygdens Midsommarfirande, som under ordnade och trevliga former samlade ungefär 10.000 personer. Hembygdsföreningen stod också som värd för en friluftsgudstjänst i Viken samt för en samling för Torsångs Sociala Förening.

Från Borlänge kommun har erhållits ett anslag av 2.000 kr. Föreningens andel av behållningen från Midsommarfirandet blev över 13.000 kr. I Hembygdsgården och dess samlingar har under året investerats ungefär 8.600 kr.

Under året har arbetet fortgått med utarbetandet av detaljer till den manliga sockendräkten.

Som gåvor till Torsångs Hembygdsförening har överlämnats:

Fotografi av Torsångs skiljeställe samt en Bibel, tryckt 1834, av Lennart Hammar (bördig från Mickelsgården i Sunnanö).

Fotografi av tallarna vid Hembygdsgården samt över arbetet med Flottningsmonumentet av Uno Candell.

En "knäpphärvel", garnvinda med räkneverk av Arvid Mårtensson.

En svensk gana av Svenska Flaggans Lokalavdelning i Borlänge.

En flätad barnkorg från Leksand av Fride Karlsson.

Gammalt transformatorhus av typ "Dalkulla" av Per Olsson i Tronsjö.

Uppgifter om Torsångs församling 1979

Under 1979 föddes 18 barn, dog 9 personer, inflyttade 306 personer och utflyttade 71 personer.

Folkmängden utgjorde den 31 december 1979 1.231 personer, 640 män och 591 kvinnor, en ökning med 244 personer.

[Till huvudsidan](#)
